

Nyt fra sidste klubaften d. 4. juli

Bager Jørgen alias Düsse Jürgen havde i anledning af hans snarlige runde fødselsdag, taget en stor dejlig lagkage, samt en ramme øl med. Så han blev fejret behørigt. Vi drak dog kaffe til kagen, og øllet lidt senere. Den første øl blev efterfulgt af en anden, det var i anledning af indkøbning af Kirstens nye, lidt brugte BMW. Eller var det fordi Kling & Klang nu er forenet i ægteskabet Klingklang, på hver deres MC, jeg ved det ikke, men den anden øl blev leveret af Kirsten og Jan.

Vi nåede op på at blive 21 deltagere til denne klubaften, heriblandt to nye potentielle medlemmer, Hanne og Kjeld fra Helsingør, som var blevet anbefalet at møde op til vores klubmøde, af Snerlerne.

Pileborg havde nye T-shirts og sweatshirts med til dem som havde bestilt. Misslyden fik sin, men desværre havde fabrikanten glemt vores klublogo, så den røg retur til trykkeriet.

Pileborg fortalte om Slotsturen som han og Jannik for nylig havde gennemført, sammen med 6 andre SMCKere.

BenelliPer fortalte om flere ture han havde været på, sammen med venner af SMCK. De havde været i det gamle Danevang i Nordtyskland og til Polen, hvor de bl.a. havde besøgt forskellige krigshistoriske museer, og andre seværdigheder. Han fortalte med begejstring om den tysk polske gæstfrihed, samt om div. meget spændende egnsretter som de på deres tur havde smagt, herunder om vodka, pirog og vodka.

BenelliPer er faktisk en rigtig god fortæller, på højde med Kjeld Thor. Tænk at vi har hele to historiefortællere i SMCK.

Der blev også refereret fra nogle af de små ture som der har været i klubben siden sidst, bl.a. til flyvergrillen på en onsdagstur.

Erimitageturen er pga. Han Snerlens dårlige ryg udsat, indtil at Snerlerne igen er på to hjul.

Der blev gjort lidt reklame for de kommende ture, bl.a. til Frankies onkel i Kulhuse på lørdag, samt for vandets dag i Sverige til august.

Karin og Bendt agter et tå til 100årsskovens træf d. 16.17.18. august. Er du interesseret i at køre med, så kontakt venligst Bendt på tlf.: 2129 9532.

Pade tilbød at tå kage med til næste klubaften, som bliver d. 1. august, han satser på at mange af medlemmerne er på ferie!! Så får vi som kommer, nok nogle ekstra store kager!!!

Da klokken var omkring 21.00. var det tid til at pakke sammen, tømme opvaskemaskinen, og begive os hjemad. Jeg gjorde følge med Hr. og Fru. Klingklang, ad strandvejen mod Helsingør og videre mod Munkerup og Gilleleje, lige før Hornbæk plantage gjorde vi holdt for at se solnedgangen ude over havet, flot syn. Og en god afslutning på en hyggelig aften.

Mic



Søndag d. 12. august kl. 9.50.

Vandets dag. Vi mødes ved færgerne i Helsingør kl. 9.50., tager færgen til Sverige. Kører ad nogle smukke svenske veje frem til en sluse, hvor vi ser det fantastiske skue der er, når sluseportene bliver åbnet. Der er forskellige boder, med mange forskellige lokale specialiteter, så som kaffe æbleskiver, kage, pølse og mange andre ting, stemningen omkring arrangementet er at sammenligne med Sct. Hans aften herhjemme.

Egegaardstræf den 9. september.

En hyggelig eftermiddag med mange aktiviteter, med Jazz, gratis sildebord og boder med lækkerier. Hvor Smck også stiller op med vores MCer og køre ture med gæsterne.

God ferie til jer alle.

