

Onsdagsture

Vi er godt nok alle sammen blevet lidt ældre, og kan vel heller ikke klare så meget som tidligere, men men men!!!!

Hvad er der lige pludselig blevet galt i at gøre det om onsdagen?????

Det har indtil nu ikke været den bedste sommer sådan rent vejrmæssigt, at køre på motorcykel i. Men jeg har nu alligevel på enkelte onsdage, hvor solen har skinnet, pakket Motorcyklen ud af dens telt, og kørt ned på Statoil for at se om der skulle være enkelte andre SMCKére som havde fået de samme onsdagslyster som mig.

Den første gang jeg gjorde det, mødte jeg LT Jens fra Humlebæk, vi valgte at køre en tur ind til Langelinje, hvor vi fik en is, sparkede dæk, og hyggesludrede, inden vi igen vendte næsen hjem mod Nordsjælland.

Min 2. onsdagstur foregik for et stykke tid siden. Jeg kom hjem fra jobbet, var godt brugt og smadret oven i hovedet efter mange diskussioner, samtaler osv. Jeg havde bare brug for at slå visiret ned og køre en tur. Vejret var fint, jeg lavede en kande kaffe, tog en rulle småkager med, og begav mig på vej til Statoil, hvor jeg ankom lige lidt før kl. 19.00. Ventede og ventede, men der kom ingen andre.

Nå men så klappede jeg bare visiret i igen, og kørte derudaf, på motorvejen, drejede af mod Erimitagten. Ude ved slottet vendte jeg igen inden jeg fortsatte ned mod min barndomsby Brede.

Nede ved søen i Brede, stod to gutter og fiskede, jeg syntes at jeg kendte den ene, derfor stoppede jeg motorcyklen og råbte ham an. Han troede først det var politiet som ville checke hans fiske tegn. Men da jeg fik slået visiret op og spurgte om han ikke var Røde Per, så kunne han godt kende mig, og bekræftede at han var Røde Per.

Per og hans kammerat bød mig på MasterBrew og hash, men jeg takkede pænt nej, jeg var jo på MC. Jeg satte mig på bænken, og vi fik talt gamle minder.

Jeg har haft en meget intens barndom, hvor jeg sammen med min søster og vores forældre boede i Brede fra jeg var 2 til jeg var 12 år.

Røde Per, hans søster og deres forældre, var vores nærmeste naboer, de boede i lejligheden ved siden af os. Om aftenen, når man var kommet i seng, kunne man hvis men lagede øret mod væggen lytte til hvad der skete inde hos dem. – Pers forældre hed Ellen og Børge.

Mine forældre har siden fortalt mig at Børge, når han blev fuld, og det blev han meget ofte når han havde fået løn, kunne blive voldelig og slå hans kone.

En gang havde det været så voldsomt, at min mor faktisk troede, at Børge havde slået Ellen ihjel. – Men det havde han ikke, hun havde blot fået slået alle tænderne ud, og var fuldstændig gul, blå og hævet i ansigtet den næste dag.

Nå men den historie talte Røde Per og jeg ikke om. Til gengæld kunne han fortælle at hans mor Ellen var død for 11 år siden, hvilket han var meget trist over. Hans far Børge var død for et par år siden, ham fortalte Røde Per ingen gode minder om. Per havde fået mange tæsk som barn, og han



fortalte nu, at han havde klemt sin far, han havde faktisk klemt ham så meget, at han havde fået blod ud af ørerne, om det var det Børge var død af ved jeg ikke, jeg spurgte ikke ind til det.

Røde Per berettede videre, at han i forbindelse med en stof psykose, var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital, hvorfra det var lykket for ham at stikke af 23 gange. Han nåede også at fortælle om et par gange hvor han havde været inde og ruske tremmer. Og endelig om at han nu har fået invalidepension, efter at han på knallert var blevet kørt ned af en lastbil.

Røde Per inviterede mig til at besøge ham i Lundtofte, hvor han nu bor sammen med en angivelig meget bestemt dame, som han også har et barn med, han viste mig et billede af både kone og datter.

Mens vi sad der og snakkede, fik vi også vendt mange gode historier, og han kunne jo fordi han er blevet i området fortælle om hvad der er sket med mange af kammeraterne fra barndommen.

Da jeg fik sagt farvel, klappet visiret i og kørte af sted på BMWén, blev minderne og tankerne fra barndommen stadig ved med at vrimle frem.

Jeg tror at mine forældre tog en god beslutning, da de beslutte at vi skulle flytte til Espergærde, hvilket for mit vedkommende betød at jeg som 12 årig skulle etablere nye venskaber, lære nye normer og regler for hvordan man tilpassede sig i det noget pænere Espergærde. Det var bl.a. dengang, jeg stoppede med at ryge første gang,

Min 3. onsdagstur var Snerlernes skønne skønne Erimitage tur, hvor vi på 8 motorcykler kørte ad de smukke veje til Erimitagten, hvor vi drak vores medbragte kaffe og smagte på hinandens medbragte kager, inden vi i regnvejrs fortsatte vores tur til Skovlyst i Værløse, hvor vi indtog deres velkendte, velskænkede fadøl.

Hjemturen foregik i silende regn

På min 4. onsdagstur var jeg igen alene, kørte til Statoil, hvor jeg ventede i 10 minutter, inden jeg fortsatte på må og få ud i det nordsjællandske, rundede Tisvilde, inden jeg spiste mine sidste småkager og drak min kaffe på en P-plads i Rågeleje mens jeg stod og kiggede på solnedgangen.

Min 5. onsdagstur i sæsonen var den sidste onsdag i juli måned. Solen skinnede, og jeg kørte igen til Statoil, hvor jeg holdt og gloede i 10 minutter, inden jeg begav mig på vej.

Jeg havde lyst til at køre lidt hurtigt, kørte derfor ud på motorvejen mod København, fik virkelig luftet BMWén igennem, den kører sgu godt den efterhånden 11 år gamle tøs. Nå men på vej mod København, kom jeg i tanke om at jeg jo altid har haft et ønske om at lave en tur ud til Flyvergrillen ved lufthavnen, så jeg hævlede bare derudaf.

Jeg nåede ud til lufthavnen, og fortsatte fra den sidste motorvejsafkørsel ved lufthavnen, hele vejen øst om lufthavnen, næsten ud til Dragør, da jeg blev opmærksom på at jeg nok var kørt forkert, og GPSén lå jo der hjemme. Jeg stoppede ud for en ældre lettere overrislet mand, som stod med en hel Nettopose tomme øldåser, og meget velmenende forklarede mig at jeg var kommet for langt. Han forklarede og pegede at Flyvergrillen faktisk lå, så jeg kunne komme til den, hvis jeg kørte tværs hen over alle lufthavnens landingsbaner tilbage. Men det kunne jeg jo ikke.

Tilbage til Kastrup by, hvor jeg spurgte en yngre også overrislet fyr, med en Fakta pose fyldt med flaskeøl, om vej. Ned for enden af vejen til venstre derefter til venstre i den tredje lysregulering, så ligger Flyvergrillen for ende af vejen, som for øvrigt hedder Amager-landevej.

Som sagt så gjort, og vupti så holdt jeg ved Flyvergrillen. Jeg købte mig en is og gik op på plateauet, hvor der var mange andre mennesker, som også havde fundet interesse i at være denne onsdag aften.

Der var en god stemning, mens jeg stod der, og så fly lette og lande. To personer var specielt interesseret, de havde store flotte kameraer og Computer med, de samlede

billeder af forskellige fly, sikkert som andre samler frimærker. Andre stod bare og kiggede og drømte sig måske væk, lige som i den gamle vise med Oswald Helmuth "Ved Havnen". Og så var der lige mig som stod der og hyggede mig, alt i mens jeg gnaskede is og repræsenterede SMCKérnes onsdagstur.

Klokken var ved at blive mange, jeg valgte at starte BMWén, klappe visiret i, og kørte tilbage langs Amager strandpark 10 øren og 5 øren, ind igennem København forbi Idrætsparken hjem til Munkerup, hvor jeg så drak min varme kaffe som jeg havde haft med hele vejen rundt. Det er faktisk en rigtig god termokande den nye som jeg købte da jeg var sammen med Formanden på Øland, men det er jo en helt anden historie.

Dette indslag skal ikke forstås som et surt opstød, over manglende deltagelse på onsdagskørslerne. Jeg har sgu haft det rigtig fint på de onsdags ture, hvor jeg har været alene.

Jeg elsker at køre på min motorcykel, og bliver bekræftet i det, hver gang jeg får startet den op og kører af sted på den.

Til hverdag får jeg ikke kørt meget, når jeg først kommer hjem fra job, så er jeg bare færdig, og så har sofaen det med at kaste sig op på ryggen af mig. Netop fordi der er en chance for at jeg kan mødes med andre SMCKére om onsdagen kører jeg indimellem ned på Statoil, og det tror jeg nok jeg vil blive ved med.

Mic.

Nyt fra sidste klubaften d. 3.august 2011

Der var 19 SMCKére, som havde valgt at møde op på denne hyggelige sommer onsdag aften. Der var flere som ankom passende, for en MC klub, på motorcykel. B.la. kom Stefan kørende på en IZH Planeta, en russisk 2 takts motorcykel på 350 ccm. Jeg har aldrig før set sådan en. Det var et spændende bekendskab, IZHén blev dog ikke indkittet i SMCK, så vi skal nok ikke regne med at se mere til den! – På den anden side.- Så kunne Stefan måske komme til at blive fast øl og sodavands leverandør, hvis alle hans nuværende og sikkert også kommende motorcykler skulle indkittes i klubben.

100manden havde hjembragt nogle kringler, som vi indtog sammen med den obligatoriske kaffe.

Formanden holdt sin lille tale, hvori han bl.a. efterlyste historier til vores blad, han beklagede at vores hjemmeside endnu ikke er oppe og køre, men lovede at det vil den snart komme til. Klubbens nye Webmaster Jan Marker, har haft rigeligt at se til i den seneste tid, men det lysner, og det ser ud til at hjemmesiden snart er oppe.

Per og Stefan kunne oplyse at Motorcykelhøjskoleopholdet i sen sommeren 2011 er aflyst, angiveligt pg.a. for få tilmeldinger, men sikkert også fordi der nu er blevet lavet om på tilskudsreglerne.

Formand Jan fortalte om Bakkens lukning som foregår d. 28. august, er du interesseret i fælles kørsel, så se under kommende ture.

Der blev talt om fælles kørsel til Hannes og Jørgens bryllup d. 10. september i Sverige, der er stor forskel på hvornår bryllupsgæsterne ønsker at køre derover, vi talte om at man kunne mødes ved rundkørslen inden færgelejet og betalingsanlægget i Helsingør, se under kommende ture.

Karsten Pileborg annoncerede et 1. hjælps kursus for M.C. kørere det vil blive afholdt onsdag d. 21 september, kl. 18:30 på Egegårds. Er du interesseret, skal du tilmelde dig hos Karsten Pileborg på mail eller telefon 23262789.

Claus Nøhr har indgået en aftale med en MC. kører og hans søn. De vil komme på en klubaften onsdag d. 5. oktober, og fortælle om deres MC rejse fra Canada til Sydamerika.

Jens har begået en hjemmeside, hvorpå han har downloadet og indlagt alle billederne fra Hartzenturen det kan ses på : WWW.Orkild-Hansen.dk .

Randi valgte næsten uden at blive presset at hun og Carsten tager kage med til næste klubaften.

Stefan havde inviteret sin gode ven Niels med. Niels valgte at søge optagelse i SMCK med det samme. - Velkommen i klubben til Niels.

Mic

Kommende ture.

Bakkelukning forgår i 2011 søndag den 28. august –

Mange motorcyklister betragter bakkelukningen som starten på enden af sæsonen.

Afgang sker fra Nørrebrogade kl. 19.00

Politiet afspærrer Nørrebrogade lige før jernbanebroen (den røde kasse på billedet) "når det er tid". Det svinger meget fra år til år hvornår det sker i praksis, det afhænger i høj grad af vejret og dermed antallet af fremmødte motorcykler.

Holder man i den forreste 4.del, vil kørslen til bakken være rimeligt glidende - holder man længere bagud får man trænet koblingens-hånden og testet køle-systemet.

Hvis man kommer i god tid, kan man benytte sig af bydelens kulinariske tilbud.



Ruten for turen er: Nørrebrogade – Lygtten – Tagensvej – Tuborgvej – Strandvejen – Kystvejen – Dyrehavevej – Christianholmsvej – Klampenborgvej – P-pladsen ved Skovporten.

Lidt erfaringer fra nyhedsgruppen:

For dem der vil ind i gaden er der afgang fra Statoil kl. 17:00, for dem der kører til Jordan drejer er det kl. 18:00 fra Statoil, husk noget varmt kaffe.

Jan.

EGEGAARDSTRÆF 2011 DEN 4. SEPTEMBER

Resultat af behandling på mødet den 26. maj 2011 kl. 19.30 i Stald 3 på Egegaarden. Der er stadig tale om et ideoplæg, som bliver endeligt aftalt ved mødet den 9. august 2011 kl. 19.30

Forslag til aktiviteter til "Egegårdstræffet" søndag d. 4/9-2011

0. Kl. 10.00-14.00

Familieloppemarked

1. Kl. 11.00-12.00

Gratis sildebord i Laden ved EIF's Venner og underholdning v/ Egegaardens Spillemand.

2. Kl. 12.15-13.00 og kl. 13.15-14.00

Broens Spillemand underholder i Hestestalden

3. Kl. 12.15-12.45

Jazz- og swingmusik i Laden v/. bandet "New Beginning" fra Jazzklub Egegaarden

4. Kl. 13.30-14.15

Espergærde Folkedansforening i dragter og udendørs hvis vejret tillader det – ellers aflysning

5. kl. 14.15-15.15. v/Espergærde Byforening

Foredrag ved Kjeld Damgaard i Stald 1/Musikrummet.

Kl. 14.15: Træk fra Egegaardens ca. 220 årige historie?

kl. 14.45: Espergærdes Byforenings 106 årige historie?

6. Kl. 15.15-16.00

Musik i Laden v/. bandet "New Beginning" fra Jazzklub Egegaarden eller Egegaardens Spillemand.

7. Nordsjællands Fritidsfiskerforening viser garn og røgning (om muligt).

9. Rødspætte og OK-klubben: Salg af kaffe/te og kager samt vin i Hestestalden. Der sponsoreres én lagkage pr. forening (lagkagestykker går som varmt brød)

10. SMCK udstiller motorcykler på P-pladsen (prøveture)

11. Patchworkudstilling v/ Egegaards Quilterne. Stald 3

12. Espergærde Malegruppe udstiller malerier m.m. Stald 3 mm

13. Amerikansk Lotteri med én farve og mindst 10 gevinster (4 lodder for en 20-er)

Sponsorer: Quilterne, Malegruppen, EIF's Venner, Frimærkeklubben

14. Espergærde Smakkelaug udstiller smakke
15. Socialdemokraterne Syd laver opgaveløb og/eller sporleg med børnene
16. Espergærde Frimærkeklub udstiller og blæser sæbebobler med børnene
17. Pølsebod med 2 slags grillpølser v/ Arne
18. Fiskedam, Vandkar til møntkast, Brandbil, Veteranbiler, Hestevognskørsel v/ ????

Dette er et foreløbig program, det kan god være der bliver lavet nogle små ændringer til programmet men i får besked når det endelige resultat forelægges.

Jan.

Lørdag d. 10. september

Bryllup i Sverige se tidligere mail fra Düsse Jürgen og Hanne

Dem der kører fredag mødes kl. 16:15 ved færgeleje.

Dem der kører lørdag mødes kl. 07:15 ved færgeleje.

.

Leos krambod.

Søren T. Hansen sælger.

Burgmann 400 Hej Jan, jeg vil sælge min Burgmann, får næsten ikke kørt på den - den har fået en lille skramme, så derfor sælger jeg den til højstbydende over 20,000 kr.

Mic sælger.

Gode kun lidt brugte MC støvler str. 45 sælges 300 kr.

Henvendelse til Mic 2233 2088

Kjeld Thor sælger

Et par nye Harley Davidson støvler str. 43 sælges 300 kr.

Henvendelse til Kjeld Thor 2945 4620

Paderne har valgt at sælge noget MC tøj

Jakke + bukser i læder str. 36

Jakke/Jaguar i læder str. 54

Det sælges for 1 kasse øl

Henvendelse til Erik 51542930



Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.

Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården. Egegårdsvej 3. B. 3060 Espergærde.

Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg esp.smck@gmail.com Har du ikke en PC'er, så aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi også ud af det.

Bestyrelsen:

Formand: Jan Wiinberg
Mobil 28405487

Kløvermarken 15 3060 Espergærde
E-Mail janwiinberg@hotmail.com

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22332088

Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49718282
E-Mail holmen@kabelmail.dk

Kasserer: Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde
E-Mail otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21 3060 Espergærde 49136580
E-Mail fjep@privat.dk

Best. No. 2. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10 3230 Græsted 48392580
E-Mail snerle@it.dk

Suppleant 1. Karsten Pileborg
Mobil 23262789

Holmegårdsvej 16 3100 Hornbæk
E-Mail kpileborg@gmail.com

Suppleant 2. Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Marievej 29 3060 Espergærde
Jan.marker@stofanet.dk

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkomende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. (i kælderens) 3060 Espergærde.

Husk også lige at klubben er i besiddelse af et 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand Jan eller Frank.

Klubben har en alkoholtester som kan lånes med på træf og ture.

Husk at give besked til formand Jan, hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af nyhedsbrevet.

Ved indbetaling af kontingent og diverse er kassernes konto nr. 2259 – 8474441955

NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk

Klubbens nye mail adresse esp.smck@gmail.com