

Nyhedsbrev nr. 05. 2009.

Forårsturen 2009 til Sachsen.

Torsdag d. 21.fortsat.

Vi var nogen, som fik nogle extra øl på vej hjem i bussen fra Tierkiet, og det var rigtig hyggeligt, så fik vi også lige en af de lokale Dunkel Beer i restauranten mens vi evaluerede dagens hændelser.

Vi kunne lige nå ½ times søvn og et bad, inden flokken af SMCKére igen var samlet på værelse 208 for at få en drink inden aftensmaden som denne aften var et biker meal, bestående af suppe, steak, salat og pølse og dessert.

Senere blev der hygget i baren med øl, gin og tonic, runde og fællessang. Det viste sig at PolitiJan kan sige nogle underlige lyde, og så kan han sagtens konkurrere med Pilborg om at synge vovede, grænsende til det vulgære, viser og sange - Herligt.

Jeg selv gik i anstændig tid i seng, - Drengene blev lidt længere oppe, de kom fnisende og en anelse berusede hjem, noget senere. Jeg kunne høre, at de talte om Franciska.

Fredag d. 22.maj

Jeg vågnede kl. 6.00. Dvs. egentlig vågnede jeg noget tidligere, fordi at der var en som racede af sted på motorcykel, senere fandt jeg ud af at det havde været 100manden, som før fanden fik sko på, angivelig fordi han savnede sin nye kæreste, ikke kunne sove. - Så satte han sin GPS på og kørte en frisk lille morgentur i området. - Jeg selv gik en lille tur i skoven, inden jeg vendte tilbage og forsøgte at vække drengene - De var lidt svære at få liv i, men det lykkedes. Badedyret var præcis lige som han plejer at være når man vækker ham, frisk og frejdig. Måske var han også en lille smule forskrækket, det så nemlig ud som om at Formanden forsøgte at komme til at ligge i ske med ham. - FormandJan var også helt anderledes denne morgen, han var både inladende og kælen, han fortalte senere at han havde haft en drøm, om et eller andet kvindemenneske, som han altså havde forvekslet Ole, med denne fredag morgen.

Efter morgen møde, morgen briefing og morgenmad, mødtes vi ved vore motorcykler kl. 9.30. og var klar til afgang. Jürgen havde fundet en pragtfuld rute gennem det kuperede tyske landskab, med bløde og stejle bakker i et smukt landskab. - Vi mødte en masse

andre motorcyklister som ligesom os kørte rundt i flok. Og de steder hvor vi mødte lokale Tyskere, fik vi indtryk af at vi var velkomne, de hilste og



vinkede når vi kom forbi.

Jürgen førte os frem til et udskæknings sted oppe i bjergene, vi satte os på nogle bænke i et partytelt hvor vi fik serveret kaffe, jägermeister og en speciel tysk æblekage "Apfelrüdlen" tror jeg den hed. Mens vi sad der, brød et voldsomt tordenvejr løs, det var med at bringe tøj hjelme og os selv i tørvejr, og så måtte vi bare være der, og snakke med hinanden indtil at regnen og uvejret var stilnet så meget af at vi kunne trille videre. - Vi iførte os vores regntøj, og mens det stadig regnede begav vi os på vej mod Augustenborg slot.



Slottet er bygget i renæssancen, ligger på toppen af et bjerg, det indeholder bl.a. tre museer, hvoraf jeg kun fik set det ene, et motorcykelmuseum, som havde nogle fine gamle klassiske motorcykler, flest tyske.

Der var en Zündapp, magen til den M&M's far engang så nænsomt havde restaureret, og så var det en Harley, som blot var to år ældre (1927) end den jeg selv en gang har haft. Og så var der jo masser af MZ'ere, DKW'ere og NSU'ere som man ikke før har set.

Vi fik nogle bockwürst og nogle sodavand inden vi nu uden regntøj begav os tilbage mod vores hotel. GSéren forrest, alle de 5 LT'ere, de to K1200 også alle os andre.

På P-pladsen foran Hotellet, kastede PeerMette endnu engang deres Ltér, hen ad gruset. Man kan sige meget, men PeerMette er altså det par som har kastet en LTér længst, derudover er de efterhånden blevet ret skrappe til at få den rejst igen.

Vi evaluerede som vi plejede, dagens

hændelser over en dunkel på terrassen, hvorefter der var ved at udvikles et "After Bike Party" på værelse 208. Der var så mange flasker som skulle smages på, Düssen og jeg selv satte os for, at forsøge om vi kunne nå hele vejen rundt (få smagt mindst en genstand fra hver flaske). Det lykkedes, og jeg mindes også at vi begyndte at blande. - Stemningen blev bedre og bedre, og jeg ved ikke om der var Fernet Menta eller Branca, en Gammel Dansk Frk. Nielsen eller Von Olsen som satte sig i Düssens Lumbago, det var i al fald ikke meget vi fik set til ham resten af aftenen.

Jeg kunne se at drengene igen var ved at køre op, og foreslog derfor at vi hver især tog lidt kvalitets tid på vore værelser, med vore nære, det forslag kunne de fleste tilslutte sig.

Vi mødtes 15 minutter før middag på vores værelse for at få en aperitif, inden det igen gjaldt om at komme ned til bordet blandt de første, tomat suppe og en ret med



sylte samt naturligvis dessert, var hvad jeg fik at spise alternativet til sylten, var så vidt jeg husker laks.

Efter maden, blev der igen hængt ud i baren, hvor der blev fortalt gode historier, vist billeder (100manden viste mig stolt et billede af hans smukke kæreste Susanne). – Nu kan det være at han 100manden, får indregistreret sin LTér, så han også kan befordre sin kæreste, på luksuriøs vis rundt på turene, hvis ikke altså at Torben eller PolitiJan, bliver så interesseret i LTèren at de køber den. – Der blev talt om gamle skoleminder - om SMCK's historie - Om dengang "Bløddyrenes mor" og M&M's var fulgyldige medlemmer af SMCK. Jeg er i øvrigt senere blevet opmærksom på at Bløddyrenes mor, har langt over 300 tøj-bamser i hjemmet og så er hun jo så heldig at hun har den bedste bamse eller det største bløddyrd siddende forrest på Suzukien når de kører derud af på landevejen.

Vi hyggede os rigtigt, alt i mens Franciska skænkede os fadøl, sodavand og sjusser. – Da de gode historier skulle til at genfortællendes og min krop begyndte at reagere lidt anderledes end jeg fortalte den at den skulle gøre, var det på tide at liste i seng. - Jeg har i øvrigt også en svag ryg, og frygtede derfor at øllet, vodkaen, eller en eller anden form for spirituosa ville overfalde mine rygstykker, som de havde overfaldet Düssen, tidligere på aftenen.

Drengene hængte som de plejede ud i baren, til de små timer, de kom fjantende som to tøser hjem, og snakkede ligesom den foregående nat om Franciska.

Lørdag d. 23. Maj

Drengene var igen lidt svære at få liv i, men det lykkedes, FormandJan havde denne morgen haft et klarsyn, åbenbaring eller også var det en drøm: Han meddelte at vores regning i baren som var påført vores værelsesnummer skulle betales med 20 euro fra ham selv og badedyret, jeg skulle så betale 17 euro, det kunne jeg da godt tilslutte mig. – Fantastisk mand han formanden, han kan helbrede folk med håndspålæggelse, - Store indviklede økonomiske transaktioner bliver vist for ham i nogle åbenbaringer. - I hans kærlighedsliv, er det givet at Sommerbeduinen Britta, er en central person, men er hun ikke tilstede, så transformere han bare Badedyret til en passende substitut, hvilket jeg jo så den foregående dag, men først forstod det rette sammenhæng i denne dags morgen.

Efter morgenbitter, morgenbriefing og morgenmad var vi igen klar til at køre tur i det smukke landskab et rigtigt biker terræn, vi holdt frokost pause i Höckendorf, hvor vi indtog en lokal menu, jeg selv fik Solianka. - Efter at have slentret rundt i byen, fortsatte vi vores tur rundt i det Saksiske højland, luften var let kølig men når vi var i solen var det varmt.

Jürgen førte os frem til en Likørfabrik i Altenberg, hvor vi fik en rundvisning samt smagsprøver af deres forskellige drikke. Badedyret lugtede herefter af hvidløgslukør, langt henad aftenen. - Med motorcyklerne var parkeret ved Likørfabrikken, spadserede vi efter Jürgen op imod en Sommerkælkebane. Det var stedet hvor store mænd blev som små drenge, når de satte sig bag bremsepinden i kælken, på det som mindede om en kæmpe tagrende, og rutsjede de 1000 m. nedad



bakken. – Jeg selv turde, på grund af min som tidligere nævnte svage ryg, ikke. - Men de andre havde det pragtfuldt, også Frankie som vel nærmest lavede et loop, og havnede uden for banen, han fik en hudafskrabning, men fik hurtigt kælken i tagrenden igen og kunne fortsætte sin tur. – Vi som ikke kørte kæk, spiste is og tog en middagslur i græsset. Herefter var smagsprøverne fra likørfabrikken dampet af, vi startede vore motorcykler og kørte tilbage til hotellet, evaluering af dagen måtte foretages i baren, fordi der nu var kommet et bryllupsselskab som havde beslaglagt terrassen. Men Franciska sørgede fint for os.

På grund af samme bryllupsselskab skulle aftensmaden indtages på et andet hotel i landsbyen, vi fik også her et gedint tysk måltid mad Løgssuppe, Hovedret med 3 slags kød og div. derudover en isdessert.

Ute og Jürgen havde forfattet en Roadbook som de uddelte til hver enkelt, bogen indeholdt en nærmest minutiøs beskrivelse af vores Tysklands tur til Saksen fra d. 20. Til d. 24.maj 2009, med ruter, højdekurver og billeder. - Jeg fik her et indtryk af, hvor stort et forarbejde det har været at arrangere denne tur.

Vi traskede tilbage til vores hotel, sluttede af på baren hvor Franciska diskede op med de sidste øl, talte om dagen som også denne gang havde været mindeværdig dels p.ga. alle vore fælles oplevelser, men også de mere individuelle. For Brian må det være dagen, som han kan se tilbage på som den store "lokumsdag", - han fandt hver gang vi gjorde holdt et toilet som han ville besøge.

Søndag d. 24.maj

Vi fik indtaget et solidt morgenmåltid, betalt vores gæld (17 euro) samt indsamlet drikke penge til Franciska.

Kl. 8.30. begav vi os på vej hjemad først en GSér dernæst alle LTérne to K1200 og så alle os andre med en Gold Wing til sidst. Vejret var fint, højt solskin, det gik bare derudaf med i en passende marchhastighed, det hele gik planmæssigt lige indtil lidt syd for Berlin, hvor der var sket nogle ulykker, og motorvejen derfor var spærret. Vi på MC snoede os frem således at vi kom til at holde først i den mange kilometer lange kø. – Der holdt vi så og ventede, drak det vand og de sodavand vi hver især havde, gik rundt og sludrede med os selv, hinanden og andre af de motorcyklister som efterhånden også var kommet helt frem til første parket. Vi ventede i 2 timer og 3 kvarter, og kunne derfor ikke nå den færge i Rostock som vi havde reserveret plads på. Ruten blev lagt om og vi kørte over Travemünde, det blev en længere køretur, men en fornuftig disposition syntes jeg. Vi fik taget pænt afsked med Ute og Jürgen ved indkørslen til Berlin hvor de jo bor og fortsatte i vores kortege mod Danmark.





På færgen indtog vi et måltid mad, sagde pænt farvel til hinanden, inden vi i mindre grupper fortsatte rejsen mod vores hjem, jeg nåede selv til Munkerup kl. 23.30.

Trip tælleren stod på over 900 km. (så langt har jeg aldrig før kørt på en dag). Jeg var øm i røven, min storetå havde fået et sår (af at skifte gear). Og mit hoved summede af motor og af Ole, og så havde jeg også lidt ondt i ørerne fra hjælmen som strammede lidt efter at der var blevet monteret højtalere.

- Boxeren blev parkeret, fru'en kysset godnat, så satte jeg mig og slappede af med en pilsner, alt imens de 5 dages indtryk faldt på plads i mit indre, og jeg følte mig som en meget heldig mand.

Tak for godt selskab til alle Jer som var med, og specielt stor tak til DobbeltJürgen for endnu en god Tysklandstur.

Mic

Lønholdtag d. 20. juni

Stor tak til Keld Thor., Arne, Ole og Bent for Jeres deltagelse på Lønholddagen.

Vi var som vi plejer at være det, et af de store trækplastre for dagen, mange af børnene havde glædet sig i et år, til at komme ud og køre bag på en af vores motorcykler.

Vi ankom i fint vejr kl. 11.00. og begyndte staks at køre med de ventende børn, det gjorde vi således uafbrudt i 1½ time, den samme rute vi har gjort i de foregående år.

Nogen af børnene havde været med ude og køre de foregående år, for andre var det en helt ny oplevelse bl.a. en stor dreng som jeg på et tidspunkt havde bagpå, jeg sagde at han bare skulle klappe mig på ryggen hvis han syntes det gik for hurtigt. – det gjorde han så da vi havde kørt de første 100 meter, og ikke var kommet over 20 km/t. Jeg måtte så afpasse farten, og kunne mærke at han gradvis kunne



slappe mere af, da vi nåede det sidste stykke af turen og kørte 80km/t, råbte han til mig at vi godt måtte køre hurtigere.

Det var skægt at se begejstringen hos de børn som sad bag på, hvilket kunne lade sig gøre når vi kørte op på siden af hinanden.

Vi fik som vi plejer grillbøffer, pølser salat sodavand kaffe og kage som tak for vores indsats.

Jeg kunne godt tænke mig lidt respons vedr. arrangementet, primært fra nogen af Jer som ikke var med. – Selv syntes jeg det er en skide god idé, men hvis andre syntes noget andet vil jeg meget gerne vide det.

Mic

Nyt fra sidste klubaften d. 1. juli

Vi nåede op på at blive 15 mennesker denne klubaften, hvor 100manden havde fået lokket Susanne til at bage snegle til os, - de var rigtig gode. Der dukkede en ny Claus, op en som de fleste af os i Espergærde kender, om ikke andet så på nik, velkommen i klubben "NikClaus". Og selvfølgelig også velkommen til 100mandens kæreste Susanne.

FormandJan fortalte om de ture der har været, og om dem som skal komme, herunder blev det fortalt at HanSnerlen havde aflyst Erimitage turen p.ga. vejret, han vil forsøge at finde en ny dato for turen. Bjarne vil undersøge gennem Jürgen om vi igen i år i august, skal arrangere en tur til det store vandkraftværk som ligger lige på den anden side af sundet.

Pade har lovet at tage kage med til næste klubaften.

Mic



Kommende ture:

Onsdag den 15. juli 2009.

Vi kører fra tanken kl. 18 til den årlige tur til Eremitageslottet og videre til Skovlyst i Hareskoven. Husk kaffe, da der ikke er mulighed for at købe dette på Eremitageslottet.

Jan Snerle

Træf på toppen!

Der er i år træf på toppen fra onsdag den 15. juli til søndag den 19. juli 2009.
Altid en oplevelse værd at deltage i dette træf, og opleve Skagen og den smukke natur.

Thytræf d. 7. 8. August

Bendt og Benny Bomstæk påtænker at tá en tur til Thy, hvor der holdes træf i weekenden d. 7.8.august, er du interesseret kan du rette henvendelse til Benny på tlf. 4970 2119



Stemnings billede fra torvet i Prag.

Faste indslag.

Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.

Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården.
Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde.

Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg esp.smck@gmail.com Har du ikke en PC'er, så aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi også ud af det.

Bestyrelsen:

Formand: Jan Wiinberg Kløvermarken 15 3060 Espergærde 49132487
Mobil 28405487 / 23623848 E-Mail afd10@mail.dk janwiinberg@hotmail.com

Næstformand: Michael Sejer Holmen Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49170783
Mobil 25313260 E-Mail holmen@kabelmail.dk

Kasserer: Ole Trier Nielsen Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
Mobil 61694289 E-Mail otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby Godthåbsvej 21 3060 Espergærde 49136580
Mobil 20281365 E-Mail fjep@privat.dk

Best. No. 2. Kim Christiansen Kofod Anchersvej 79 2.Th. 3060 Espergærde
Mobil 20134335 E-Mail kc44@youmail.dk

Suppleant 1. Jan Snerle Dalager 10 3230 Græsted 48392580
Mobil 21815010 E-Mail snerle@it.dk

Suppleant 2. Karsten Pileborg Holmegårdsvej 16 3100 Hornbæk
Mobil 20999695 E-Mail kpileborg@ofir.dk

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.

Husk også lige at klubben er i besiddelse af et 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand Jan eller Frank.

Klubben har en alkoholtester som kan lånes med på træf og ture.

Husk at give besked til formand Jan hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af nyhedsbrevet.

Ved indbetaling af kontingent og diverse er kasserens konto nr. 2259 – 8474441955

NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk