

Søndagstur til Tystrup-Bavelse søerne



Vi var fem BMW'er, der mødtes på Statoil søndag den 15. juni kl. 10, tre K-modeller og to R-modeller. Tolderen (Poul Jensen) havde inviteret på en 250 km's tur til den smukke sydsjællandske egn omkring Tystrup-Bavelse sø. Tolderen lovede på forhånd ingen småveje, men heller ingen motorveje. Med småveje har han nok ment grusveje, for dem var der nemlig ingen af. Men derimod var der en hel masse smalle, snoede og bakkede småveje, nogen gange så smalle, at der ikke engang var plads til midterstriber eller til at skifte mening, så smalle var de.

Foruden Tolderen var der Bageren (Klaus-100mand), Han Snerlen og Hun Snerlen (Jan og Lotte), Kranen (Bent) og Bimmerdrengen (Kjeld) på Thors Hammer. Selskabet bliver altid en smule mere muntert, når Kranen og Bageren er med. Jeg ved ikke, hvorfor, men det gør det. Indehaveren af Franks Kennel var mødt op for at ønske god tur, han bor jo også lige i nærheden.

Afsted gik det, vejrudsigten havde lovet regnvejr, men vi var i gode hænder, sagde Tolderen. Han havde lagt hele turen ind på sin computer og downloaded den på sin GPS og mente bestemt ikke, at der ville komme uvejr på ruten. Men det er ikke første gang, nogen ta'r fusen på en tolder. Vi kørte i solskin gennem Fredensborg og Hillerød, men vi havde dårligt nok passeret Ganløse, for sorte skyer trak sammen. I det fjerne kunne vi se regnen vælte ned i stænger. Det var et flot skue langvejs fra, men desværre indhentede regnes os på vej til Frederikssund, men så blev det heller ikke værre. Da vi nåede kiosken ved Kronprins Frederiks Bro, var det holdt op at regne. Vi holdt en kort pause, drak kaffe og Snerlerne bød på kager til kaffen. Det var hyggeligt samvær, når det er bedst, og så fik vi sparket lidt dæk samtidig.

Derfra gik turen videre ned gennem Hornherred forbi Holbæk, Kirke Såby, Hvalsø og uden om Sorø, hvor vi gjorde holdt på en vigeplads. Vi var helt sikre på, at vi ville få en del småpauser undervejs, for Kranen stod i direkte forbindelse med Tolderen via Intercom. Kranen er ryger, derfor. Den vigeplads Tolderen havde valgt var en af dem, I ved nok, hvor man skal trække en vis del til sig, fordi bilerne passerer meget tæt forbi hele tiden. Tolderen har det med at gøre holdt på de mest underlige og de mest trafikerede steder i stedet for at holde ind til siden på en skovvej eller en markvej, men nej, vi skal mærke trafikens puls. Det må være noget, der kommer med alderen.

Bagefter fortsatte vi til Glumsø og nedenunder Bavelse sø og op langs den større Tystrup sø, hvor vi gjorde holdt på en rigtig flot og højt beliggende plads med bænke og borde og en fantastisk udsigt over Tystrup sø. Han kan jo nok, Der Alte.

Vi spiste vores medbragte madpakke og var tvangsindlagt til at lytte til Bimmerdrengens historier. Løber den mand da aldrig tør? Efter endnu en kop kaffe besluttede Tolderen at vise os søen fra den modsatte side, så vi kørte rundt om søen mod Fjenneslev, St. Merløse og til Osted og derfra videre til Roskilde havn, hvor der var havnefest på 3. dag. Kolde pølser, som man selv skulle grille, og en lokalbrygget fadøl ugjorde den is, som flere af os havde set frem til. Men køen foran ishuset var så lang, at vi sikkert havde stået der endnu, hvis vi skulle vente på at få en is. Så hellere en fad.

Fra Roskilde gik det den lige vej hjemad, det vil sige over Slangerup, Hillerød og Fredensborg mod Espergærde. Undervejs sagde vi farvel og skiltes efterhånden som hjemstavnen indfandt sig. Det havde været en flot tur med fine veje, godt vejr hele vejen (næsten) og hyggeligt samvær. For Hun Snerlen havde det nok været lidt hyggeligere, hvis nogle af SMCKs andre smukke kvinder havde deltaget. Tak til Tolderen, de 250 km kom til at passe på en prik.



Ankomsten til kiosken ved Kronprins Frederiks Bro.



Frokosten indtages med udsigt over Tystrup sø.



Foran ølteltet ved havnefesten i Roskilde Havn



Muntert frokostbord ved Tystrup sø i sommersonne.



Tolderen forklarer Kranen, hvordan man lægger turen ind på en GPS fra en computer. Han Snerlen lytter interesseret.



Lotte savnede vist lidt feminint selskab på turen.

Venlig hilsen fra Thors Hammers.

Eremitagen onsdag den 25. juni 2008.

For 4. år i træk arrangerede jeg turen til Eremitageslottet. Vi (Kim, Bent, Frank og Lisa, Poul, Per og Mette, Mik, Benny, Menig 52, Jørgen og Hanne, Ole, Jan Ekstrand, Lotte og



jeg) mødtes som sædvanlig på tanken kl. 18, hvor vi igen kørte dertil ad de midste veje i området. Vi oplevede både en traktor der var ved at vælte med et vognlæs hø og senere var der en hest der var løs og som først skulle indfanges inden vi kunne køre videre. Resten

af turen derind gik stille og roligt.

Da vi var kommet derind skulle vi have vores medbragte kaffe og kager og vi stod og kunne nyde det gode vejr og den flotte udsigt til alle dyrene.

Herefter sagde Bent farvel og ville køre hjem og vi andre fortsatte ned forbi Frilandsmuseet, Bagsværd sø og ud til Skovlyst i Hareskoven.

Her skulle vi smage på deres dejlige nybryggede øl og vi sad udenfor og nød det gode vejr



samtidig med en god sludder.

Da vi var færdige med øllet kørte vi alle hver til sit. Da Menig 52, Mic, Lotte og jeg var nået forbi Mårum stod der pludselig inde på en åben kornmark en stor flot kronhjort så vi kiggede noget for det er jo ikke det man ser hver dag udenfor Dyrehaven.

Jeg synes det var flot at vi en onsdag aften kunne samle 12 mc-er til tur. Tak for det, det er dejligt at lave en tur, når der er så stor deltagelse.

Jan Snerle

Kære alle Smck`er

Der er med beklagelse at jeg må meddele at vores trofaste og højt skattede medlem gennem de sidste 5 år, Poul Jensen desværre er afgang ved døden.

Lene hans datter oplyser at Poul døde lørdags efter han om fredagen fik et ildebefindende, Der viste sig at det var en hjerneblødning, og at Poul ikke nåede at føle smerte, og han viste ikke hvor alvorligt det var. Poul sov stille ind i bevidstløsheden.

Poul vil blive savnet som den gode og hjælpsomme person han var. Poul var altid positiv og engageret i klubbens ve og vel. Og altid den første til at melde sig til at arrangere og stå for ture, og var i to år modtager af vores vandrepokal.

Poul har med fryd berettet om sine MC ture i udlandet, med sin datter og sit barnebarn, og med sine artikler i vores nyhedsbreve.

Lene fortæller også at vi alle i smck skal have tak for alle de gode oplevelser vi har været med til at give ham, dem satte han stor pris på.

Der var bisættelse fra Humlebæk kirke torsdag den 3. juli kl. 12,30

Klubben sendte en bårebuket.

Ære være hans minde.

Vi var 15 medlemmer fra smck der var mødt op for at mindes Poul til denne flotte begravelse, med efterfølgende traktement på Humlebæk kro

Med venlig hilsen
Formand Jan.



10 års jubilæum Lørdag d. 21. juni 2008

Op af sted, orv! Hvor var jeg forventningsfuld og spændt, og der var allerede mange SMCK'ere samlet på Statoil, da jeg kom kl. ca. 8.40. der var gamle medlemmer og nye medlemmer alle på deres skinnende motorcykler, efter at vi havde fået hånden og krammet goddag, var vi 5 minutter efter klar til at køre op til Skyggemalerens værksted i Kvistgård, som i dagens anledning var omdannet til festplads i anledning af vores Jubilæum.

Vi blev modtaget af Skyggemaleren og han søde kone Berit samt Lisbeth og hendes



RytmeClaus, som havde brygget kaffe og dækket morgenbord. Formand Jan havde skaffet morgenbrød og han bød i dagens anledning på en lille en, anledningen var at Guzzien på dagen havde 20 års fødselsdag.

Jeg havde i teorien forberedt en fælles køretur omkring Bastrupsø, inden vi skulle til Lønholt og køre med børn, men men men. Han Snerlen SMCK's tour manneger havde glemt ekstra hjelm, vi aftalte så at han skulle lede kortegen på en smuk tur til Græsted, herfra kunne jeg så kører som første MC

indtil vi nåede Lønholt kl 11.30.

Selve planen var meget god, men jeg glemte at være opmærksom på at gennemgå kortereglerne, inden vi startede. – Vi startede således i fin stil, flot så det ud, da ca. 25 motorcykler satte sig i bevægelse, og vi nåede sådan ca. til Esrom inden vi havde fået splittet feltet, jeg tror at Karsten Pileborg ville have fortsat til Hundested, hvis ikke jeg havde stoppet ham, vi var vel ca.10 -12 motorcykler som udgjorde bagtroppen, vi satte kurs direkte mod Snerlehjemmet i Græsted, hvor de fleste andre også dukkede op ca 10. minutter senere, vi ventede lidt på Familiesammenføringen og Udenrigskorrespondenten, men de kom ikke. Vi fortsatte så efter at vi nu havde gennemgået reglerne til Lønholt, hvor også de to savnede, dukkede op.

Vi ankom præcis som aftalt, og I alle de år vi har kørt med børn fra Lønholt, har der ikke været så mange motorcykler som i år, det var et flot syn. Ikke alle ville køre med børn, det blev respekteret, vi andre nåede at køre 4 ture med de børn og voksne som ønskede det, det blev til både regnvejrs og solskins ture, og det er hvert år en rigtig stor oplevelse for børnene, I år var der mulighed for at få flere ture på forskellige motorcykler. Efter ca. 1 times samlet kørsel,



blev vi budt på steak, pølse, salat, brød og sodavand, efterfulgt af kaffe og kage. Derudover var der mulighed for at lytte til musik samt at lave div. indkøb i de små boder, primært til børnebørnene.

Vi sagde farvel til børn og voksne i Lønholt, og de fleste af os kørte tilbage til Skyggemaleren i Kvistgård, hvor vi fik en Fadøl inden vi tøffede hjem med motorcyklen.

Kl 17.00. havde Festudvalget og Bestyrelsen inviteret til fest i Skyggemalerens lokaler, og under Thoma's parasoller, vi blev mange ca. 60 festdeltagere, hvoraf de fleste var fra SMCK, men der var også 8 gæster fra NCC og 5 fra Møllens Mc.

Der var sørget for helstegt pattegris, div. salater og brød, kage og kaffe til dessert, og så havde Lisbeths RytmeClaus sørget for øl, vin og vand, hvoraf Wiibroes sponsorerede 3 ankre øl.

Den nye Formand Jan holdt en flot tale til ære for SMCK, senere holdt den gamle formand fra Fyn også en tale som på en ganske fin måde spandt hele SMCK's historie sammen.

Det blev i øvrigt bemærket at Jürgen fra Tyskland havde fået fremstillet en Jubilæums T-Shirt, var der nogen som fik et billede af den?

Der blev hygget drukket øl, vin og vand, tak til Joakim og Tim, Skyggemalerens søn og svigersøn, for deres indsats i baren, det gjorde de godt, de har begge Mc, og er derfor blevet tilbudt hvert et års gratis medlemskab af SMCK, som betaling for arbejdet (vi skal jo også sikre vores egen og klubbens fremtid).

Det var simpelthen så hyggeligt at SMCK Band v. Den Gl. Formand og jeg selv, brød ud i spil og sang.



Senere på aftenen fik vi et uforglemmeligt besøg af Richard Dralon, som inviterede flere af os med på et mini overlevelseskursus, ikke et øje var tørt.

Herefter blev hygge snakket ved bordene, både inden og uden for, og folk begyndte at vende snuden hjemad, forholdsvis tidligt, men det havde nu også været en lang og rigtig hyggelig dag.

Næste dag til oprydningen, dukkede desværre kun Formand

Jan, Skyggemaleren, og Lisbeth's RytmeClaus op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stor tak til Festudvalget og specielt Skygge maleren og hans familie for at lægge hus, inventar, arbejdskraft og tid i SMCK's 10 års jubilæum.

Mic



Nyt fra sidste klubaften d. 2. juli 2008

Der kom ikke så mange denne aften kun ca. 19 medlemmer, Formanden fortalte hvad han vidste om Pouls død og bisættelse, der blev lavet aftaler vedr. SMCK's deltagelse i bisættelsen d. 3/7, herunder at Formanden havde bestilt en bårebuket fra SMCK.

Der blev skålet til Pouls ære, og til kaffen indtog vi Karsten Pileborg kage.

Formanden takkede festudvalget for et flot overstået jubilæum. Joakim og Tim blev takket for deres indsats i baren, de fik som betaling, hvert et års medlemskab i klubben.

Der blev annonceret for nogle kommende ture

Skagen træf d. 16. til d. 20. juli, interesserede kan henvende sig til Skyggemaleren på tlf.: 4913 8412

Træf på Fyn i uge 33 d. 14. til 17. august, interesserede kan henvende sig til KarinLangben og Bendte på tlf. : 3929 8172

Søndag d.10. august tur v. Bjarne og DüsseJürgen til Sverige se tur kalenderen

Endvidere gjorde DüsseJürgen reklame for den kommende tur til Dresden en såkaldt Dobbelt Jürgen i pinsen 2009.

Hanne tager kage med til kaffen til næste klubaften.

MIC

S.M.C.K. TURE 2008

Søndag den 10. august.

Tur til Sverige

Undertegnet og Bjarne har fikset en lille tur til Sverige. Bjarne havde en ide' om at køre til Ysby, ca. 80 km fra færgen, hvor de 1 gang om året åbnes for sluserne og tømmer en sø for vand. Han mener det er ved 12 tiden, men mere nøjagtig tidspunkt vil komme.

Regner med afgang fra HH ferries kl. 09:30. Husk at være der i god tid og køb billet (ved 9:00 tiden). Det har de foregående år været svært at få det på plads med en gruppebillet, så tag jeres Touring Club bevis med og få 10 % på en 1 dags billet. Husk madpakke, kaffe og villatelt for dem der har en hurtig rejsning..... af telt.

Jeg har lavet en lille omvej med måske en svingtur gennem lidt skov over Hallandsåsen inden vores mål ved slusen. Turen hjem bliver lidt freelance via kendte punkter på åsen. Alt afhængig af vejret. Jeg støder til på Sverige siden lige udenfor HH-ferries som sidst. Derfra gennem Helsingborg, et lille stykke motorvej, over land og åsen til Ysby.

Hilsner Bjarne, Hanne og Jørgen

Søndag d. 24. august 2008

Kalundborg/Sejerø Bugten.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Husk kaffe og madpakke.

(Jan Snerle)

Søndag d. 7. september 2008

Søndagstræf på Egegården kl. 10.00

Egegården er vores klubs tilholdssted, denne dag vil Egegårdens foreninger 14. stk. samles på denne søndag og holde åbent hus, og vise hvilke aktiviteter der er på gården.

Onsdag d. 17. september 2008

Arresø rundt.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00.
(Jan Snerle)

Søndag d. 28. sept. 2008

Maglesø/traktørsted.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Husk kaffe og madpakke.
(Jan Snerle)

Søndag d. 12. oktober 2008

Reersø/Tissø.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Husk kaffe og madpakke.
(Jan Snerle)

Faste indslag.

Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.

Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården i Espergærde.

Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg afd10@mail.dk. Har du ikke en PC'er, så aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi nok også ud af det.

Bestyrelsen:

Formand: Jan Wiinberg
Mobil 28405487 / 23623848

Kløvermarken 15 3060 Espergærde 49132487
E-Mail afd10@mail.dk janwiinberg@hotmail.com

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22683820

Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49170783
E-Mail holmen@kabelmail.dk

Kasserer: Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
E-Mail otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21 3060 Espergærde 49136580
E-Mail fjep@privat.dk

Best. No. 2. Kim Christiansen
Mobil 20134335

Koglevej 8 C 3060 Espergærde 49134812
E-Mail kc44@youmail.dk

Suppleant 1. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10 3230 Græsted 48392580
E-Mail snerle@it.dk

Suppleant 2. Jørgen Lykke Rasmussen
Mobil 26795789

Klintarp 2265, 264 92 Klippan, Sverige
E-Mail Jorgen_lykke@hotmail.com

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.

Husk også lige at klubben er i besiddelse af et 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand Jan eller Frank.

Klubben har en alkoholtester som kan lånes med på træf og ture.

Husk at give besked til formand Jan hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af nyhedsbrevet.

Ved indbetaling af kontingent og diverse er kasserens konto nr. 2259 – 8474441955 NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk