

Nyhedsbrev nr. 04. 2008.

777 træf 2008. (Aftenudgaven)

Efter en dag med amerikaner biler i Turtel Run, var det blevet vores tur til at komme til mc-træf. Andre fra klubben, der havde været der og med på fællesturen, havde oplevet lidt af "flyderne" komme forbi og lave "brændere" foran 7'ernes klubhus.

De fremmødte denne kolde og blæsende aften var Claus Nørh, Hanne og undertegnet. Vi landede lige før spisetid og gik en tur på pladsen for at vække appetitten og lade

1 nåe ja 2-3 kolde pils glide gennem vores tørre halse... aaarh det var godt.

Efter runden var det lige før man kunne mærke maveskindet på ryggraden så vi følte for lidt at spise. Som vel nok alle ved er der gode steaks, salat og kartoffelsalat derude som blev indtaget med velbehag ved et godt placeret bord til god rock. Snakken gik og pludselig blev hyggen brudt af mobil ringen... Karsten Pileborg meldte sin ankomst og om vi sad et sted hvor der kunne køres til, hvilket vi kunne bekræfte.

20 min. efter kunne vi spotte Karsten i indgangen.... "pølsevognen" kom glidende gennem græsset og parkerede majestætisk ved siden af bordet. Efter velkomst ritualer var Karsten klar.... Hvad skulle det være??? Være hvad?? Sennep og ketchup og hvor mange brød??? Sig mig havde han drukket af natpotten?? Så blev låget til topboxen åbnet og selv den fornemste pølsevognsmand ville være misundelig. Varme pølser, brød, sennep og ketchup stod i fineste stil i boxen, klar til servering.



Selv om vi lige havde spist måtte et sådan serveret måltid tvinges ned... vi var jo lidt i træning fra Dresden hvor vores maver blev sat på en prøve.

Efter lidt spisen og hygge kom 2 svenske "Jönssonner" fra de store dybe skove. Størrelse overstore, vilde i hår og skæg, hænder på størrelse med skovlen på en rendegraver, med en rigtig fed humor og satte sig for at nyde indkøbte pølser og brød. De havde kørt 2000 km. for at komme hertil og drikke øl og spise pølser. Vi spurgte, om de vidste hvad en sådan Ho- Ho- Ho- Honda bliver kaldt for? Det vidste de godt.... en pølsevogn. Karsten spurgte om de var mere sultne om de ville ha' flere pølser... han fattede ikke en skid indtil han blev slæbt hen til Ho- Ho- Ho- Hondaen og der blev åbnet for herlighederne... så kunne de godt knibe lidt ned med en ordentlig latter til og en råben og skrigen til enhver svensker der kom forbi, om at de skulle lige dyrke denne specielle udgave af en "skinkekutter"

Aftenen faldt på, det blev mere koldt. Vi fik besøg af Tom og Lone i 5 min. som gik videre for at holde varmen. Vi snakkede og hyggede videre med nogle kolde til "røret" og det var stadig skide koldt. Claus Nørh var helt **utydelig**, han rystede af kulde. Karsten havde en god ide'. Han havde en pudse-T-shirt i Ho-Ho-Ho-Hondaen som Claus kunne låne og så var øge navnet ligesom serveret... "Rystepudseren" men Claus syntes ikke det var sjovt... han frøs...

Senere på aftenen eller rettere sagt, hen på natten hvor der var rock i synagogen, gik vi ind i teltet for at holde varmen og danse rundt på bordene... det var svært... de har det med at blive lidt smallere om natten når der skal danses på dem... men selv med nogle styrt på græsset gik det. Musikken stoppede ved 02.00 tiden og det var vidst tid til at finde en mulig transport til dynerne. Vi var hjemme efter en lang dag med frisk luft og oktaner og dejlig hygge... syndt der ikke var flere der kunne finde pladsen, men det må vi gøre noget ved til næste år. Det er jo ikke langfart derud.

Pilsner, sorry, Hilsner: Claus "Rystepudseren" Nørh, Karsten "Pølsemanden", Hanne og Jørgen

TUR TIL MØN DEN 8. JUNI 2008

Søndag den 8. juni 2008 kørte Jan og jeg hjemmefra kl. 9,15 mod Statoil-tanken i Espergærde og var meget spændte på hvor mange der ville køre en tur med os til Møn. Vi blev ialt 9 mc-er. Der kom 100-manden, Brian, Jørgen og Hanne, Poul, Ulf, Bjarne, Arne og selvfølgelig også os selv. Vi tog fra tanken kl. 10 ad motorvejen og skulle møde Eugen ved Nærum. Så var vi alle samlet og kørte sydpå hvor første stoppested var tanken ved Karslunde. En hurtig kop kaffe blev indtaget og vi kørte videre til Bogø, hvor vores næste stop var og hvor vi skulle spise vore medbragte madpakker. Herefter kørte vi ad de små veje til Fanefjord



glas pusteri, hvor vi lige skulle ind og se om der var noget der kunne friste. Der var ingen der købte noget og vi blev også enige om at det måske ikke lige var glas vi skulle køre rundt med på mc.



Videre af de meget små veje med en utrolig flot natur ud til Møns klint, hvor vi lige skulle holde en lille drikke-pause. Her forlod Ulf os, for at køre hjem til en aftale han havde. Vi andre fulgtes ad derfra og tak sikken en vejbelægning vi kom ud på. Det var næsten det rene sand at køre i, ja vores forhjul skred ud i sandet, så det var noget med at sidde meget stille bagpå og næsten holde vejret indtil vi var kommet igennem skoven. Men vi kom alle hele igennem det og videre mod Ympelys i Keldby, hvor Hanne og jeg lige skulle ind og se om der var noget nyt vi kunne bruge derinde. Drengene skyndte sig over i skyggen mens vi kiggede.

Så skulle vi videre til turens højdepunkt.....til bryghuset i Stege. Alle var jo blevet meget tørstige i denne varme og skulle smage noget godt øl.

Derfra tog vi videre nordpå, hvor vi kørte ind på tankstationen ved Karlslunde for at sige farvel til hinanden. Nogle ville køre direkte hjem, 100-manden, Hanne og Jørgen og os



selv kørte til Gilleleje for at få en dejlig stor is hos Lydorph. Vi nød den i solen udenfor Lydorph og kørte herefter hver til sit.

Vores tur havde været på ialt 445 km og jeg vil hermed sige dem der deltog i turen tak for en rigtig god og dejlig dag.

Lotte

Sidste klubaften d. 4. juni 2008

I alt 28 SMCK'ere dukkede op, vi havde det som vi plejer, rigtig hyggeligt. Lisbeth og Søren Malkedreng havde kage med, som vi spiste til den frisk bryggede lidt stærke kaffe (Hurra, der er kommet nye kaffemaskiner på Egegården). Brian havde købt endnu en ny Yamaha, og gav i den forbindelse indkøbsøl. Tillykke Brian. Claus Nøhr havde inviteret et nyt SMCK medlem. Velkommen til Eugen.

Der blev indsamlet tilmeldinger til jubilæumsfesten, og snakket lidt om de ture som hidtil har været kørt.

Karsten Pilborg har valgt at bage kage til næste klubaften.

Menig 52 var ankommet til klubaften på sin scooter, en 110 ccm. PGO, som stod parkeret ved siden af de andre noget større motorcykler, på et tidspunkt da rygerne skulle ud for at ryge, blev de kontaktet af en af naboerne til Egegården, han havde bemærket en flok drenge, som angiveligt var af herkomst lidt syd for Køge. Drengene havde udvist mistænkelig interesse for PGO'en, de stak af, da han henvendte sig til dem. Det viste sig, at drengene havde forsøgt at stjæle PGO'en, de havde haft en skruetrækker i låsen og forsøgt at brække plastikken i stykker, men heldigvis var de blevet afbrudt i deres forehavende. Vi var mange som prøvede at få scooteren køreklar så Menig 52 kunne køre hjem, men det lykkedes ikke. Jan Den Nye, kørte hjem og hentede sin trailer, Pgo'en kom på ladet og Menig 52 kom hjem til Smidstrup med sin scooter. Han har siden købt et nyt sæt låse hos T Hansen for 300 kr. og er atter kørende.

Sikken et held, at der stadig er nogen i klubben som ryger, sikken et held at vi har så gode naboer, og sikken et held at vi ikke nåede at få fat i drengene, og sikken et held at de ikke nåede at stjæle PGO'en, og sikken et held at det ikke var en af de andre motorcykler de havde forsøgt at stjæle.

Mic



Mine ture incl. en røvtur i maj

Vejret i maj har været det bedste motorcykelvejr i mange mange år, derfor har der også været mange dage hvor jeg har brugt min MC på jobbet. Det gjorde jeg også torsdag d. 15. maj, jeg havde været i Skibby og valgte at køre fra Frederikssund, langs fjorden op imod Frederiksværk, det var sidst på eftermiddagen i myldretiden, og trafikken var meget tæt, da jeg nåede rundkørslen i Kregme. En eller anden idiot havde spildt diesel i en bræmme på ca. 50 cm. rundt i rundkørslen, den bræmme ramte jeg, og BMWén forsvandt under mig, så lå jeg der og rodede rundt, kom dog på benene, selvom det var meget meget glat, fik stoppet nogle bilister som hjalp med at rejse MCén, de andre biler kørte/gled forbi mig og jeg blev sgú bange for at blive ramt af en af dem, en af de flinke som havde hjulpet mig med at rejse MCén ringede og anmeldte oliespildet, jeg selv fik startet BMWén og kørte noget rystet derfra, da jeg nåede til Sandet, mødte jeg lige pludselig HanSnerlen som var på solotur i Nordsjælland for bl.a. at lede efter et bryggeri i Valby. Vi besigtigede skaden, lidt ridser på sidetasken og på cylinderbeskytteren lidt slidmærker på tøjet og støvlerne, det var nådigt sluppet, og Snerlen fik afledt min tankegang fordi jeg nu også blev interesseret i at finde det bryggeri i Valby, vi fortsatte med fælles fokus mod bryggeriet, men fandt det ikke! I stedet blev jeg budt øl i hjemmet hos Snerlerne i Græsted, og det var jo slet ikke så galt.

Lørdag d. 17. maj var jeg sammen med Menig 52, 100manden, Poul Der Alte, Formand Jan og svoger Ulf til Mølle Rally, det foregik ligesom de forrige år med at der var arrangeret, en pragtfuld tur i det Nordsjællandske, hver gang jeg har været med, er det lykkedes mig at komme på en vej på en del af ruten, som jeg aldrig tidligere har været. I år var ingen undtagelse, på ruten var der forskellige poster, hvor man skulle løse en praktisk prøve og svare på en række spørgsmål udi almenviden. Til sidst var der sandwich kaffe og øl samt præmie overrækkelser, som vi dog ikke deltog i, Ingen af os med undtagelse af svoger Ulf har tidligere vundet noget af betydning, så vi tog bare hjem. Jeg syntes ny alligevel at der er grund til at takke for et godt arrangement som så vidt jeg har forstået er tilrettelagt af Bjarne fra Møllens Senior, suppleret af hans kone og de hjælpere som var på posterne.

Mic



SMCK's 10 års fødselsdagsfest.

Der er efterhånden kommet rigtig mange tilmeldinger til både morgenmad, fællestur og fest.

Festudvalget arbejder sammen med bestyrelsen på at vores 10 års jubilæum skal blive en uforglemmelig oplevelse for os alle.

Der er afgang fra Statoil kl. 8.45. til Kvistgård, hvor vi spiser fælles morgenmad, inden vi kører tur bl.a. til Lønholt, hvor vi skal køre tur med børn og barnlige sjæle over 135 cm.

Om eftermiddagen, vil festpladsen være åben for hyggeligt samvær.

Selve festen starter kl. 17.00. på adressen Engen nr. 3, 3490 Kvistgård.

Vel mødt til en hyggelig dag.



S.M.C.K. TURE 2008

Søndag d. 15. juni 2008

Rundt om Tystrup-Bavelse sø.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Madpakke tilrådes.
Turen bliver på ca. 250 km.
(Poul Jensen)

Lørdag d. 21. juni

Jubilæumstur / Lønholddagen

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 8.45.
Med morgenmad i Kvistgård kl. 9.00.

Onsdag d. 25. juni 2008

Eremitagen og Lille Hareskov.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00.
(Jan Snerle)

Søndag d. 24. august 2008

Kalundborg/Sejerø Bugten.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Husk kaffe og madpakke.

(Jan Snerle)

Søndag d. 7. september 2008

Søndagstræf på Egegården kl. 10.00

Egegården er vores klubs tilholdssted, denne dag vil Egegårdens foreninger 14. stk. samles på denne søndag og holde åbent hus, og vise hvilke aktiviteter der er på gården.

Onsdag d. 17. september 2008

Arresø rundt.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00.
(Jan Snerle)

Søndag d. 28. sept. 2008

Maglesø/traktørsted.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Husk kaffe og madpakke.

(Jan Snerle)

Søndag d. 12. oktober 2008

Reersø/Tissø.

Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
Husk kaffe og madpakke.

(Jan Snerle)