

# Nyhedsbrev nr. 05. 2007.

## Lønholt dag, lørdag den 16. juni

Så blev det endelig lørdag, HanSnerlen havde fredag aften ringet, han havde hørt vejrudsigten, den lød bekymrende, han håbede velsagtens på at arrangementet blev aflyst pga. vejrliget. Men jeg kunne fortælle at der netop i år var investeret rigtig mange penge og prestige i Lønholtdagen, i år var der lejet et stort telt, købt et mindre, Eventyrteatret ville komme og lave en forestilling for de mindste, der ville komme en klovn og optræde med en tam gris, endvidere ville der komme to diablo jonglører og en ung mand som netop havde deltaget i T.V. programmet "Stjerne for en aften" han kunne



sige nogle temmelig specielle lyde, Human beatbox blev det kaldt. Endvidere ville et opholdssted komme med to til tre heste som de ville give børnene tur på. Så selvom Han Snerlen spurgte mig til om jeg vidste hvor meget 45 mm. regn ville betyde på en kørebane? så følte jeg mig

overbevist om at det samlede arrangement ikke ville blive aflyst, og jeg var selv temmelig sikker på at jeg ville møde op.

Det blev som sagt lørdag, og vejret så ud til at holde tørvej, det gjorde det også da jeg kl. 8.30. mødte ind i Lønholt og kunne hjælpe til med de sidste forberedelser inden alle gæsterne skulle komme, jeg pudsede spejle til skuespillerne, hjalp til i køkkenet osv. Indtil kl. blev 12.00. hvor TrommeMads og jeg gjorde klar til at tå ned og hente de andre SMCKère på tanken i Espergærde.

Ligesom vi fik startet motorcyklerne, begyndte det at regne, endnu ikke så meget, nærmest sådan en stille silen.

Jeg var meget spændt på, om der ville komme andre end os to, og det var der, gudskelov. Der stod allerede flere SMCKère og skuttede sig i læ for regnen, under halvtaget, hvor bilisterne normalt støvsuger deres biler. Vi var i alt 11 motorcykler med ligeså mange førere og vel 3 bagsæde passagerer. - Fint fremmøde på trods af vejrudsigten. Desværre lod det til at regnen tog til, så meget at jeg iførte mig min regndragt, det så jeg også andre gøre. Vi kørte mod Lønholt, vi var der til aftalt tid, nogen havde vidst håbet på en smøgpause, eller på at børnene måske ikke ville køre, men sådan var det langt fra. Rygerne nåede kun en halv smøg, inden der var passagerer at køre med, ungerne fik hjelme på og vi kørte af sted med første hold. Af de 11 motorcykler, kørte de 9 med børn. Vi kørte den snart

velkendte tur, fra Lønholt til Grønholt, gennem skoven ad præstemosevej til Fredensborg, hvor vi ad kongevejen igen nåede til Lønholt en passende tur på ca. 15. minutter ad små stille veje med bløde kurver, hvor der blev kørt langsomt, ud til hovedvejen hvor vi kunne køre hurtigt, 80 kmt. om end nogle af børnene hævdede at de havde kørt 100 kmt. – Da vi havde gennemblødt det første hold børn, var et nyt hold klar til også at få tur, regnen



vedblev med at tage til i styrke, og det var periodevis svært at finde den helt rigtige indstilling på hjelmvisiret pga. regnen, men vi fortsatte med at køre, og det gjorde vi indtil alle de børn som ville há tur, havde fået det, jeg nåede at køre tre ture, jeg ved at der var nogen som nåede op på 5 ture med børn, - respekt!

Nu hørte regnen ned, det kan godt passe at nedbøren den dag nåede op på de af

HanSnerlens varslede 45 mm. Græsplænen var efterhånden også blevet godt smattet der hvor vi kørte ind og ud. - Vi blev budt på mad og drikke, kaffe og kage, indenfor, hvor vi også kunne tørre noget af vores våde tøj.

Jeg kunne ikke tilbyde at køre med derfra, i år var jeg på arbejde. De foregående år har jeg haft ferie og kunne tá med ned til ishuset i Sørup for at afslutte dagen med en "Hansen Is" – Gad vide om de andre gjorde det? - Jeg tror det næppe, det har nok været vigtigere at komme hjem med maskinerne og få tørt tøj på.

Jeg måtte sammen med TrommeMads blive tilbage for at rydde op, men samtidig fik jeg også lige en snak med nogle af børnene, og uanset hvor meget cirkus, teater og anden optræden der bliver til Lønholdt dagen, så er det fortsat det største hit, at SMCK kommer og kører med børn, det er faktisk sådan at nogle af børnene allerede nu ved hvilken motorcykel de vil køre på til næste år.

Jeg syntes faktisk også at ungerne var seje, selvom regnen stod ned i stride stænger, og flere af dem ikke engang havde regntøj på, så valgte de alligevel at køre tur, de var gennemblødte og blåfrosne da de kom tilbage, og syntes de havde haft det pragtfuldt.

De foregående år vi har været af sted, har der også været plejeforældre og personaler som har prøvet tur, men sådan var det ikke i år, de må få tur til næste år hvor vejret forhåbentlig også vil blive bedre.

Jeg ved godt at vores kære Folketing fra d.1. august har lavet et regelsæt, eller en lov for hvem man må há bag på sin MC, en af de



vigtigste regler, er vidst at barnet skal være over 135 cm. Og at det nu er et krav at passageren skal bære styrthjelm.

Jeg lover at sætte mig ind i regel sættet, inden vi til næste år igen skal til Lønholt, og så skal jeg også nok lave en skabelon som børnene kan måles i inden vi kører lovligt af sted.

Til alle SMCKére som trodsede vejrudsigten, mødte op og deltog.

Tak skal i há.

Mic.

## Eremitagen den 20 juni 2007.



Der er efterhånden skabt tradition for at Snerlerne mindst 1 onsdag om året fører os til Eremitage slottet, og det er en af de ture som jeg værdsætter allermest, det er enormt hyggeligt og kræver ikke den store forberedelse af mig, tilmed har Han Snerlen hvert år forberedt ruten så man med garanti får set noget nyt, og så går turen gennem vores så smukke Nordsjælland indtil Eremitagen hvor vi drikker vores medbragte kaffe, sparker dæk, spiser nogle af de andres medbragte kager og hyggesnakker.

I år havde SvogerUlfen meddelt sin ankomst, og han kan nogle gange være hyggelig at være sammen med, så jeg slog også til. Vi mødtes som planlagt på tanken, men ak, den stakkels SvogerUlf følte sig helt uden for, han havde bemærket det, næsten inden alle andre, han havde den eneste af alle de 10 motorcykler, som ikke var af mærket BMW. – Det var da i grunden også pudsigt. – Men i virkeligheden også lidt befriende. For SMCK er, en klub for alle mærker MC, og skal ikke være udelukkende en BMW klub.

SvogerUlfen blev pakket lidt ind i den øvrige del af kortegen, og vi kørte ad den føromtalte så nye smukke rute til Eremitagen.

Da vi havde drukket kaffe, sparket dæk og sludret færdigt, foreslog HanSnerlen at vi som ville med, kunne køre til et traktørsted i Hareskoven hvor de selv bryggede deres øl, den ide var vi flere som tilsluttede os vi kørte over Frederiksdal rundt om Furesøen til traktørstedet hvor vi indtog en af deres lokale øl, Ole d. 2. købte tilmed en stor flot flaske som han ville há med hjem og



dele med konen.

Øllet smagte godt, men både procent og pris var i top, så det var passende med bare en enkelt.

Derfra sagde vi farvel til hinanden og fulgtes så lang det kunne lade sig gøre, i samlet flok hjemad.

Tak til Snerlerne for endnu en rigtig god onsdagstur til Eremitagen.

Mic.

## Lørdag den 7 juli Sommerhygge på Helgavej.

Lisbeth og Klaus havde inviteret alle fra S.M.C.K, der havde tid og lyst, til sommerhygge på Helgavej, og det blev det sandelig også. Det eneste vi skulle have med, var hvad vi ville ha` på grillen samt vores gode humør. Alt andet havde de sørget for: Øl – vin – vand – kaffe – salat – tallerkener – knive – gafler – kort sagt alt. ( også presning og parasoller, hvis vi skulle få et dryp).



Hele herligheden begyndte ve 14.00 tiden (for de fleste), og efter en kop kaffe skulle vi spille vikingespillet. Det blev til 1 hold piger + 1 hold drenge. Det gik ikke så godt. Drengene fik lavet for meget mandehørm i den, så da pigerne havde tabt 3 gange – lavede vi nye og blandede hold. Så gik det bedre.

Så hyggede vi og spillede, og bryggede mere kaffe, indtil Klaus tændte op i grillen – og det medbragte mad blev taget frem, og så blev der grillet al muligt mad:

tigerrejespyd, blæksprutter, foreller, makrel o.s.v. men vi var også nogen som "bare" havde en almindelig bøf med.

Efter maden havde Lisbeth og Klaus sandelig også sørget for pakker, så vi kunne spille pakkespillet. Det havde vi meget sjov ud af. Ikke mindst da vi var færdige, og byttede gevinster. F.eks. fik jeg en øloplukker jeg havde ønsket mig i mange år.

Så alt i alt havde vi en fantastisk hyggelig og sjov eftermiddag/aften, hvor alle bidrog med deres gode humør. Det skal lige nævnes at alle syntes det var et godt initiativ, og at det er sjovt at være blandt de første der starter en ny tradition (ikk` Lisbeth?)



Så tusind tak til Lisbeth og Klaus for et flot arrangement.

Hilsen Sofa Jan og Britta



## Nyt fra sidste klubaften onsdag den 4. juli

Denne aften nåede vi op på 28 medlemmer, hvilket må siges at være pænt midt i en ferieperiode.

Pade havde bagt et kunstværk af en kage, med en chokolade motorcykel, den var så flot, at formanden med sit store kageherte, nærmest glemte både tid og sted, og ville kaste sig uhæmmet over kagen. Vi er nogle stykker som på et tidspunkt har set billeder af Tommy Kenter da han lod sig friste af en kage til en Bodilfest, det var ikke noget kønt syn.

Vi bad derfor Formanden om at besinde sig, hvilket han også gjorde, så vi også fremover kan se op til vores formand med en respekt som en besindig mand som selvom han bliver fristet måske over evne, kan tøjle sin trang og sine drifter som en værdig formand for SMCK.

Der blev fortalt om de forskellige ture som har været i månedens løb, samt om de ture som skal komme:

Træf på toppen i dagene: 19. til 22. juli kontaktperson 100manden tlf. no.: 6062 0301

Thy træf i dagene 10. til 12. august kontaktperson Formand Jan tlf.no.: 2840 5487

Düsse Jürgen fortalte om den store Tysklands/Østrigstur som foregår fra d. 22. august kontaktperson Düsse Jürgen tlf.no.: 2679 5789

En ny Per blev budt velkommen

Ole d.2. gav indkitning af hans nye BMW Tillykke med den Ole.

Kagemand til næste møde er Formand Jan.

Mic.

## Kommende ture:

### Søndag den 16. september 2007 - tur til Bogø og Møn.

Turen går til Bogø og Møn rundt. Vi mødes på tanken kl. 10.00 og kører med en enkelt pause ved Karlslunde til Farø. Derefter Bogø rundt og videre til Møn, til en lille glas-kunstner ved Fanefjord. Derefter rundt af de små veje op til Møns klint. Der bliver desværre ikke tid til at se det nye Geo-center, da der mindst går 2 timer med det. Men en gå-tur ud til klinten skal vi da ha'.

Derefter videre rundt på den nordlige side af Møn, hvor der kan blive mulighed for at besøge et lokalt lysstøberi og et lokalt bryggeri, hvor der også kan købes is, da jeg håber at det stadig er sommer.

Hilsen Jan Snerle

### Søndag den 30. september 2007 – tur til Maglesø og omegn.

Vi mødes på tanken kl. 10.00 og kører af de større veje til Roskilde og derefter af de små og snoede veje til Maglesø Traktørsted, som ligger syd for Holbæk.

Hilsen Jan Snerle



## Faste indslag.

Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.

Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården i Espergærde.

Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg [afd10@mail.dk](mailto:afd10@mail.dk). Har du ikke en PC'er, så aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi nok også ud af det.

## Bestyrelsen:

**Formand:** Jan Wiinberg  
Mobil 28405487  
Kløvermarken 15 3060 Espergærde 49132487  
E-Mail [afd10@mail.dk](mailto:afd10@mail.dk) [janwiinberg@stofanet.dk](mailto:janwiinberg@stofanet.dk)

**Næstformand:** Michael Sejer Holmen  
Mobil 22683820  
Sv. Poulsensvej 148 3060 Espergærde 49170783  
E-Mail [holmen@kabelmail.dk](mailto:holmen@kabelmail.dk)

**Kasserer:** Ole Trier Nielsen  
Mobil 61694289  
Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289  
E-Mail [otn@webspeed.dk](mailto:otn@webspeed.dk)

**Best. No. 1.** Frank Lyby  
Mobil 20281365  
Godthåbsvej 21 3060 Espergærde 49136580  
E-Mail [fjep@privat.dk](mailto:fjep@privat.dk)

**Best. No. 2.** Kim Christiansen  
Mobil 20134335  
Koglevej 8 C 3060 Espergærde 49134812  
E-Mail [k.j.c@stofanet.dk](mailto:k.j.c@stofanet.dk)

**Suppleant 1.** Jan Snerle  
Mobil 21815010  
Dalager 10 3230 Græsted 48392580  
E-Mail [snerle2@os.dk](mailto:snerle2@os.dk)

**Suppleant 2.** Mical Bo Andersen Bech  
Mobil  
Stokholmsvej 38 3060 Espergærde 49131063  
E-Mail [mia@dr.dk](mailto:mia@dr.dk)

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.

Husk også lige at klubben er i besiddelse af en bærbar PC,er, scanner, et digitalt kamera samt en 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand Jan eller Frank.

**Der er købt en alkoholtester som kan lånes med på træf og ture.**

**Husk at give besked til formand Jan hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af nyhedsbrevet.**

**Klubbens hjemmeside: [www. esp-senior-smck.dk](http://www.esp-senior-smck.dk)**

