

# Nyhedsbrev nr. 08. 2007.

## Tur til Møn den 16. september.

Vi mødtes på tanken kl. 10.00 og der kom 12 cykler – 15 personer - Carsten og Randi, Karin og Bent, Claus (100 mand), Frank, Kjartan, formand Jan, Benny, Arne, Jørgen og Hanne, Erik (svigersøn som havde lånt Lotte's mc), Lotte og jeg.



Vi kørte først til tanken i Karlslunde, hvor vi holdt den første pause. Derefter kørte vi videre til restauranten ved Farø-broen, hvor vi spiste vores mad. Da vi var blevet mætte kørte vi videre til Bogø, ind gennem den gamle by, ud på jordstier gennem skoven, videre over til

Møn. Så kørte vi rundt om Fanefjord kirke, ud til en lille glaskunstner, som vi var inde og kigge hos. De havde travlt i deres værksted med de flotte ting.

Så gik turen videre ad små snogede veje til Møns klint, hvor vi gik en tur op på klinten og så den smukke udsigt. Der fik Bent taget nogle flotte billeder. På Møns klint sagde vi farvel til Carsten og Randi, der skulle hjem og have gæster.

Vi andre kørte videre forbi Liselund og videre til Keldbymagle lysstøberi, hvor der blev handlet ind af pigerne, mens drengene begyndte at tørste, da jeg havde fortalt at vi også skulle på det lokale bryggeri i Stege.

Så vi måtte hellere se at komme videre i en fart til Stege, hvor vejret var rigtig flot, så vi kunne sidde udenfor og nyde den gode øl. Nogen fik endda også købt øl med hjem.

Klokken var ved at blive mange, så jeg var nødt til at korte lidt af turen. Vi kørte direkte til motorvejen til Karlslunde, hvor vi holdt en lille pause, hvor vi sagde farvel



til hinanden.

Jeg var rigtig glad for at der mødte så mange op til turen og jeg synes det havde været en rigtig dejlig dag.

**Jan Snerle.**

## **SMCK'ere til træf på Fyn, den 23. september.**



Vi mødtes under motorvejsbroerne på Hornbæk søndag morgen den 23. september.

Vi havde modtaget en invitation til at deltage i et K1200 LT Træf på Fyn – altså kun for "beskyttet bolig"-kørere. Anledningen var den enkle, at man ville se, hvor mange der var interesseret i at møde ligestillede. Og det kom der en rigtig god dag ud af.

Frank tog teten fra start, frisk kørsel hele vejen efterfulgt af Jørgen på Tykke Bertha med Hanne i suiten bagpå - eller også var det omvendt. Efter dem kom

Snerlerne – Jan og Lotto. Som rosinen i pølseenden forsøgte Kjeld Thor at hænge på.

Ingen grund til brug af GPS – cyklerne kendte vejen. Mødestedet var Monarch cafeteria i Knudshoved gamle færgehavn, men til stor glæde for referenten passerede vi mødestedet og holdt ind hos Statoil Trafikcenter i Nyborg, hvor der blev tanket op med både benzin og madder til senere brug.

Tilbage på cykler kørte vi det sidste stykke til mødepladsen, hvor vi trådte vi i karakter, da alle poserede iført klubtrøjer – nogle i hvidt, andre i sort, men alle med logo på maverne. Her stødte Peer Korsgaard til SMCK-gruppen og Jørgen bød på Fernet Brancha.

Så blev der ellers sparket dæk til den store guldmedalje, hilst på og kigget på udstyr. Mest opmærksomhed fik et par af cyklerne med skjult monterede fodskamler til at slå ud foran, så man kunne få frisk luft på varme dage der, hvor man trængte mest. Men også et bagagestativ monteret nederst under nummerpladen bagpå tiltrak sig opmærksomhed. Og endelig en fiks lille detalje - en flad boks, som nummerpladen var monteret på, der kunne åbnes og gemme alt lige fra advarselstrekant til instruktionsbog m.m.



Lidt før frokost blev vi budt velkommen af Morten Nykjær, som sammen med Lars Nielsen havde taget initiativet til K1200 LT-træffet. Vi fik ruten præsenteret, den gik af

snørklede veje til Kerteminde med et kort stop ved havnen lige ved siden af Sund & Bælt Centret, hvor et nyfødt marsvin var blevet navngivet Amanda dagen før. Igen blev der sparket dæk, drukket kaffe og hvad man ellers gør, når der pauser.

Der var i alt mødt 26 K1200 LT'ere med ca. 45 personer, så vi vakte en del opmærksom, hvor vi kom frem. SMCK-gruppen udgjorde næsten 20 procent blandt de deltagende maskiner. Det må have set enormt flot ud, når 26 ens maskiner i forskellige farver kommer drønende forbi. Men når så mange deltagere kommer fra forskellige egne af landet – flere havde sikkert aldrig kørt fælleskørsel før – så bliver kørslen også derefter. Det kneb gevaldigt med både afstand og den skiftevis placering mod vejmidten eller ud mod vejsiden. Her fornemmede man helt klart fraværet af den disciplin, der kendetegner SMCK-medlemmer, når vi er på tur. Afsætning af vejvisere var imidlertid en disciplin, der lykkedes tilfredsstillende. Alle kom med og ingen for vild.



Efter pausen drog vi gennem Kerteminde by mod Odense, men drejede af i Åsum og kørte ned gennem Odense Havn, fordi Odense midtby var afspærret, da der blev afholdt Maratonløb. Vi fortsatte ad Rugårdsvej ud af Odense indtil vi kom til et lille husmandssted på Assens Landevej i Hindevad ved Sønderød, hvor Morten Nykjær boede, og hvor der var dækket op til kaffemik med kager, sodavand og cola.



Den lille gårdsplads blev hurtigt fyldt godt op med cykler, men kaffen var stærk og varm, og der var nok af den. 25 kr. for det hele og gratis solskin oveni, hvad mere kan man næsten forlange. Efter en times tid begyndte flere at røre på sig, og ved 16-tiden brød SMCK-gruppen op og kørte hjemad. Her fik fem flotte K1200LT'ere vist, hvordan man kører i formation – hurtigt og effektivt med skiftevis Snerlerne eller Frank i teten. Vi skiltes ved Borup, hvor en gruppe på tre af cyklerne skulle købe the med hjem! Man kunne tilnøds forstå, hvis det havde drejet

sig om billige bajere, men THE! Jamen ...

Frank og referenten fortsatte ufortrødent hjemad mod hjemmets arne, som vi nåede ved 18-tiden efter et rigtig godt BMW K 1200 LT Søndags Træf med Fællestur på Fyn.

**Kjeld Thor.**

## Tur til Maglesø den 30. september 2007.

Ja, jeg var lidt skuffet, da jeg så vejrudsigten søndag morgen. Den var ikke god. Hanne havde dog sms-et og sagt at Jørgen og hende, var friske på at køre. Så vi gjorde os klar med varm the og madpakke og drog af sted til Espergærde. Jeg talte med Lotte om at den nok blev aflyst, der kom nok ikke andre end os 2 cykler. Men stor var min glæde da jeg så Bent og Karin, Carsten og Randi, Kjartan, Bo, Benny, Claus (100-mand), Jørgen og Hanne. Vi blev 8 mc-er og 12 personer.

Vi drog af sted fra tanken og kørte over Karlebo, Allerød, Lyngge, rundt om Bastrup-sø, Veksø og ned til Roskilde havn. Der havde været nogle små-byger, men da vi kom frem til Roskilde havn blev det tørvejr og vi kunne spise vores frokost i det fri. Vi sluttede af med nogle hjemmebagte muffins, som Lotte havde lavet.



Vi kørte derefter videre over Herslev, Kirke Såby, videre ned ved sporvejsmuseet Skjoldnæsholm hvor vi holdt pause.

Derefter kørte vi gennem Kirke Eskildstrup, videre til Ugerløse hvor vi måtte finde lidt benzin til Benny's mc. Så drog vi videre til Søndersted og op til Maglesø. Vi nåede kun lige dertil og det begyndte at vælte ned med regn. Vi kunne så sidde indendørs og gå lidt kaffe, chokolade og en æblekage. Det var hyggeligt.

Da regnen var slut kørte vi gennem Gl. Tølløse, men gjorde et lille holdt ved en rasteplass ved Elverdamskroen. Karin havde på turen ned spurgt om vores tur gik i nærheden af en efterskole nær Roskilde fjord, hvor hendes søn var, for så ville hun gerne hilse på ham. Nu aftalte jeg med Karin at de kunne køre forrest til efterskolen, så vi lige kunne hilse på ham. Han blev meget glad for at vi kom forbi.



Så kørte vi til Frederikssund, hvor vi havde håbet på at få en lokal-øl. Men desværre havde de ikke sådan en. Vi sagde så farvel til hinanden og kørte hver til sit. Trods det dårlige vejr var jeg meget glad for at der kom så mange til turen. Jeg synes det var en god tur alligevel.

**Jan Snerle.**

## Afslutningstur, og fest den 28 oktober. Se at komme ud af starthulerne, og få jer meldt til.

Afslutnings turen starter kl. 9.30 fra Statoil, og det forventer at vi senest er tilbage omkring kl. 16.00. Hvor turen går hen vides ikke i skreven stund.

Det er Syngepigerne der står for afslutningsturen, så det kan blive rigtig spændende. Hi-Hi

Afslutningsfesten starter kl. 18.00 i Grydemosens festlokale på Blommevej 38 i Espergærde.

Vi skal have en pragtfuld buffet. Drikkevarer, øl, vin, vand og spiritus vil blive solgt til en passende lav pris (overskuddet går til klubklassen).

I år vil vi også indkøbt spiritus, ingen behøver således at medbringe deres egne drikkevarer.

NB! Husk at hver deltager skal medbringe en "gave" til mindst 25-50 kr. som udloddes i Frankies lotteri.

Derudover hilses sponsorgaver også velkomne til det store lotteri. De kan medbringes til festen eller afleveres inden på Frankies Mc kennel, Godthåbsvej 21 Espergærde.

I øvrigt vil vi glæde os til at opleve en masse festlige indslag til afslutnings festen, alle initiativer vil blive værdsat.

Der vil **ikke** i år være levende musik, som der har været de sidste par år, da der har været klaget over for megen støj.

I stedet vil bestyrelsen skiftes til at stå i barren, og sælge Øl og vand, og vende plader.

Klip ..... Klip ..... klip ..... Klip ..... Klip .....  
..... Klip



### Tilmelding til Afslutningsfest Lørdag den 27. oktober 2007 kl. 18.00.

I festlokalerne på Grydemosegården, Blommevej 38, Espergærde.

For prisen på 200,00 kr. pr. deltager får I en uforglemmelig buffet, samt en sjov og underholdende aften.

Husk at medbringe en gave pr. deltager til Frankie´s lotteri.

Større sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godthåbsvej 21, 3060 Espergærde. Eller medbringes til afslutningsfesten.

Navn og medlemsnummer: \_\_\_\_\_

Vi kommer \_\_\_\_\_ personer, vedlægger \_\_\_\_\_ Kr.

Sidste frist for tilmeldingen er d. **14. oktober** til Ole Trier eller formand Jan.

## Nyt fra sidste klubaften d. 3. oktober.

Vi nåede op på 29 medlemmer, alt incl. Også Tom.

Vi fik kaffe og Kjartans kones snegle. (hun burde inviteres til fast at stå for vores bagning).

Kim gipsben gav indkitning i anledning af hans nye BMW 1200 GT.

Citroen Bjørn kunne alligevel ikke komme til dette møde, men han har givet tilsagn om at komme på klubaftenen d. 7. november og fortælle om hans store Mc.tur fra Indien og hjem.

Snerlerne bager kage til næste klubaften.

Syngepigerne har valgt at stå for dette års afslutningstur, som køres lørdag d. 27/10. kl. 9.30. med afgang fra Statoil i Espergærde

Afslutningsfestudvalget består af Bestyrelsen samt 100manden, Claus Linne, Karsten Pileborg og Rytme Claus.

Dette Nyhedsbrev er det sidste for i år. Det næste nyhedsbrev vil udkomme i marts måned sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, som bliver afholdt søndag d. 30. marts 2008 på Egegården. Mere herom senere.

Der vil stadigvæk være hygge, og en god snak på klubaften hver den første onsdag i måneden på Egegården kl. 19.00. – Det kan også tænkes at der i vinterens løb vil blive arrangeret div. fælles arrangementer, disse vil blive annonceret på klubaftnerne eller via e-mail.

Bestyrelsen vil ønske alle tak for denne sæson, nu kan vinteren give tid til reparere og justere på cyklerne, så de kan blive flotte og veltrimmede til foråret. **God fornøjelse.**

## Kommende ture:

### Stumpemarked i Herning

Kjartan og Søren har planer om at køre til stumpemarked i Herning d. 3. november, er du også interesseret så kontakt Kjartan på tlf. 4831 1964 eller Søren 4831 9779

